

Nya resebyrån i Göteborg:

# Välkomna till Östra Hamngatan



Glada på rbr i Göteborg fr v Mari Christiansson, Agneta Krantz, Melte Heitman, Olle Holmin, Christina Carlstedt. Ovan.

Entréhallen ger ett behagligt intryck. Nedan. IAAB JLKÜNSAL arkitektkontor, Stockholm, har gjort inredning.

Göteborg, västkuststaden vid Göta älv har länge varit en av Sveriges mest internationella städer, står det i uppslagsverk. Nu har stan blivit ännu mer internationell. SJs resebyråchef i Göteborg, Torsten Johanson (med ett s) och hans 40 medarbetare har fått nya lokaler vid Östra Hamngatan 35 och kan alltså ännu bättre ge göteborgare en chans att resa runt i stora världen antingen det gäller affärer eller helt vanlig lättsinnig för-lustelse semester-dags.







Stora sköna utrymmen i andra våningsplanet. Ovan.



Detalj från entrén på nedre botten. Nedan t v.

Skål och hjärtligt välkommen säger Torsten Johanson till gästerna. Ovan t h.

Resebyråtjänstemän/kvinnor stannar i kundhörnan för specialresor. Nedan t h.



□ Inte nog med att lokalerna ligger synnerligen centralt, förnämligt och affärsmässigt bra till. Det är också ett läge med anor. Förste kände tomtägaren hette Arwid Gudmundsson, som bodde här 1637. Rådman var han till dess han dog 1675. Sen fick det många ägare innan biskop Wingård byggde det sedermera kända biskopshuset 1733.

Huset var ett stort trähus med inte mindre än 36 fönster. Så många fönster har nu inte Torsten Johanson men å andra sidan står det SJ Resebyrå med stora bokstäver runt om på varje ruta. Grannarna "Hårvård, peruker, posticher Carl M Lundh et Lotta" och "Ur och Penn" kanske känner sig lite undanstötta trots all världens kontokort, som är fastsmetade på deras glas mot Östra Hamngatsvärlden. Men dom står väl i telefonkatalogen förmodar jag.

#### □ Finare än Parisjuvel

För att hålla sig till det affärsmässiga, vilket alla rese-

byråer gör, så fick handlanden Gustaf Lindström tillstånd 1822 att inplanka tomten för att använda den "för inkommande allmoge som hos mig har handel". Sen kom juvelerarfirman Fr Holm & Co och om hans butik skrevs det att den "onekligen påminner om de små, men ytterst fina och mycket besökta juvelerarbutikerna i Paris". Så nog finns det anor på Östra Hamngatan 35. Och inte ett dugg sämre kommer det att bli i SJs resebyråregi. Det kan både Torsten J och jag garantera.

Entrehallen – nu struntar vi i historia – är mycket elegant. En flott vägg prydd med halverade annonspelare lockar till tummel världen runt. Finns det mera suggestiva och lockande affischer än resebyråernas? Icke.

Mitt emot på andra långsidan ligger disken invigningen till ära prydd med hundratal små gula rosor, där söta töser hjälper den resugne med sällskapsresor, flygbiljetter, tåg och båt m m till privatresenärer.



#### □ Rulltrappa till affärsresor

En rulltrappa välkomnar upp till andra våningsplanet, där heltäckande mattor med ljusgrå och mörkgrå små rutor stämmer behagligt mot de rosafärgade väggarna.

Här uppe håller affärsresor, specialresor, tågresor, övriga privatresor, försvarets resor, riksfärdstjänst och hyrbilar och allt annat som hör till en resebyrås uppgifter. Växel och serviceavdelning. Bokningsenheterna, monitorer, bildskärmar, ja, hela raddan av tekniska hjälpmedel som idag står en toppmodern resebyrå till tjänst. Här finns även trevliga och bekväma utrymmen för privatsamtal med kunder som önskar speciella grupperesor.

I tredje våningen finns sammanträdeslokaler, personalutrymmen, matsal kök – ja t o m ett rökrum!

#### □ Smygdoppa i gräddtårtan

Invigningsdagen blev ett trev-

ligt kalas. Blomsterkvastar och blomsteruppsatser levererades på löpande band. Till slut såg hela resebyrå ut som ett enda väldigt orangeri. Och så ska det ju vara vid en premiär.

Inbjudna gäster bjöds på sherry, västkustsallad och prippens. De flitiga resebyråflickorna turades om att hjälpa till i köket och vid serveringen. Elisabet på specialresor var så ivrig att hon skar sig i pekfingret men lindade en pappersserviett kring. Sen fortsatte hon att kuta kring med fingret i topp. Det såg ut som om hon smygdoppat i gräddtårtan.

Torsten gav sen den duktiga personalen blommor. Dom sa:

– Sånt är vi inte vana vid!

Ja, så kan det gå till i kvartret Snusmalaren 7 hos SJ Resebyrå i Göteborg när det är partaj.